

Bønne Fokus: Maj 2014

Mennesker uden et hjem.

En morgen langt tilbage i 80erne (i.e. 1880s), var jeg på et tidligt besøg i hans (William Booth's) hjem i Clapton... 'Bramwell,' råbte han, da han fik øje på mig, 'vidste du at der er mennesker som sover under broerne om natten?'

Han var ankommet til London aftenen før, meget sent fra en by i det sydlige England, og måtte gennem byen for at komme til hans hjem. Det han havde set på hans vej hjem den sene aften, resulterede i udbruddet denne morgen. Vidste jeg at mænd sov under broerne om natten?

'Øh ja, 'svarede jeg, 'jeg går ud fra at mange fattige gør det.'

'Så burde du skamme dig over at have vidst det og ikke at have gjort noget for dem ,' blev han ved heftigt ... 'Gå og gør noget!' sagde han. 'Vi må gøre noget.' (Bramwell Booth, *Echoes and Memories*)

Mere end et århundrede siden, er Frelsens Hær en af de største organiserede udbydere af nødhjælps herberger i verden. Ikke desto mindre, mangler flere mennesker et trygt og beskyttet hjem end nogensinde før i menneskeheds historie.

Det er meget svært at afgøre hvor mange hjemløse mennesker der er i verden ... det bedste vi har er et forsigtigt skøn fra FN i 2005, der sætter antallet af hjemløse til 100 million. I dette tal er der ikke inkluderet mennesker som boede i forfærdelige, tidsbegrænsede steder som forladte bygninger, køretøjer, hurtigt sammensatte skure eller telte. Rapporten inkluderede heller ikke 'de skjulte hjemløse, som går fra herberg til herberg eller fra hjem til hjem hos deres venner. Det anslås at der let kunne være så mange som endnu en 100 million skjulte hjemløse i verden, som bringer det forsigtige skøn til en total af **200 millioner hjemløse**. (<http://www.shelter20.com/homeless-statistics/>)

Ved slutningen af 2012, **havde verden 15.4 million flygtninge, 937,000 asylsøgere og 28.8 million mennesker som var tvunget til at flygte inden for grænserne af deres egne**. (Statistik fra FNs kontor for flygtninge.) (<http://www.cbc.ca/news/world/world-s-displaced-people-at-18-year-high-of-45-2-million-1.1378212>)

'En skriftklog kom til ham [Jesus] og sagde, "Mester, jeg vil følge dig, hvor du end går hen." Men Jesus sagde til ham, "Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved" (Matthæus 8:19, 20).

'For her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme" (Hebræerbrevet 13:14).

"Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har

gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være hvor jeg er. (Johs. 14:1-3).

Israelitternes tradition er, til alle tider, bevidst om deres hjemløse rødder. Abram forlod Ur og siden Haran for at finde et hjemland. Israel kom ud af Egypten for at finde et hjem – et sted. Og Toraens retorik er et resultat af traditioner, og påvirkning af eksil og hjemløshed. Den erkender at man skal bevare den dybe viden om den omrejsende og nødlidende, de der er fordrevet til trældom og undertrykkelse.

‘Men de skal side hver under sin vinstok og sit figentræ, uden at nogen jager dem bort.
Hærskarers Herre har talt’ (Mikas 4:4).

Retorikken om vintræet og figentræet er forbundet med ideologien af hjemmet. I det ideale, gudfrygtige samfund, ville hver person – uanset familiens struktur – have et sikkert sted at bo. De ville have de basale livsfornødenheder, samt fritid til at nyde dem. Hele komplekset af ideér minder os om at et hjem er mere end bare et hus (B. Power (2006), *The quest for home: a search for affordable housing*. Unpublished manuscript.)

Bøn for mennesker som er hjemløse.

Hør vores bøn i dag for alle kvinder og mænd, drenge og piger som er hjemløse. For de som sover under broerne, på bænkene i parkerne, i døråbninger eller på busstationerne. For de som kun kan finde ly for nætterne, men må vandre rundt i dagtimerne. For nedbrudte familier fordi at de ikke havde råd til at betale huslejen. For de som ikke har noget familie eller venner som kan have dem boende. For de som ikke har nogen steder de kan opbevare deres ejendele, der minder dem om hvem de er. For de som er bange og håbløse. For dem som er blevet svigtet af vores sociale sikkerhedsnet. For alle disse mennesker, beder vi dig om du vil give dem husly, sikkerhed og håb. Vi beder for de af os som har varme huse og komfortabel senge, at vi ikke vil blive lullet ind i selvtilfredshed og glemsomhed.

Jesus, hjælp os til at se dit ansigt i øjnene af hver eneste hjemløse person vi møder, så vi styrkes gennem ord og handling, og gennem de politiske midler vi har, til at bringe retfærdighed og fred til de som er hjemløse. Amen. (Written by Carol Penner, Mennonite Central Committee Canada, 2009.)